



"De suvivaalkant van Scouting heeft me altijd getrokken"

Sommige scouts worden later bekend. Weer-vrouw Helga van Leur (46) is er zo één. Is dat toeval? Of heeft haar Scoutingverleden haar voorbereid op een leven in de schijnwerpers? En vond ze het eigenlijk wel leuk op Scouting? "Ik heb er zoveel gelachen! Je kon me soms echt wegdragen!"

Wanneer begon je bij Scouting?

"Toen ik een jaar of tien was, gok ik. Ik zat in Capelle aan den IJssel in de Van Naeltwijk Groep. Mijn moeder had geregeld dat mijn zus en ik bij de padvinderij kwamen - zo heette dat toen nog. Mijn moeder heeft op Scouting gezeten en mijn oma ook. Van haar kreeg ik eens een heel mooi, duur kompas. We waren niet erg sportief, dus leek het mijn moeder een goed idee om ons naar Scouting te sturen, dan kwamen we toch voldoende in beweging..."

Het heeft uiteindelijk een belangrijk deel van mijn jeugd uitgemaakt, want ik zat bij Scouting tot ik ging studeren in Wageningen. Daar heb ik nog gekeken of het klikte met een Scouting-groep, maar dat lukte niet direct. Het was al druk genoeg met een nieuwe stad, op mijzelf wonen, studeren... Daarna is het er niet meer van gekomen."

Wat is je het meest bijgebleven van je Scoutingtijd?

"Ik heb er heel veel gelachen! En heel veel mensen ontmoet. Zingen bij het kampvuur vond ik altijd leuk. Het was helemaal niet erg dat ik vals zong. In de groep durfde ik veel meer dan op school. Ik maakte heel veel mee bij Scouting. Je ontwikkelt je natuurlijk enorm in je tienerjaren. Nee, ik had geen vriendje bij Scouting. Ik dacht dat niemand mij leuk vond."

Bleek achteraf wel mee te vallen... Ik had wel veel contact met een hele creatieve gozer van een andere groep, die ik had leren kennen tijdens een regiobijsamenkomst. We belden elkaar regelmatig. Chatten kon nog niet, hè. Ik had hele actieve leiders. Sowieso staat of valt een Scoutinggroep met betrokken leiding.

De leiding bestaat uit vrijwilligers die zoveel vrije tijd en passie in hun werk stoppen, ik vind dat echt fantastisch. Mijn leiders zochten heel veel dingen uit. Zo deden we mee aan buitenlandse uitwisselingen. En een keer hadden we een kookwedstrijd in Barendrecht. We gingen er met de bus heen, dat was al een hele onderneming voor een 14-jarige. Het was een grote eenpanspookwedstrijd. We besloten paella te maken. Vuurtje stoken, olie in de pan, rijst en vis erin... En halverwege kookte de pan droog. Gelukkig toverde iemand nog een buisje olie tevoorschijn, dat werd er nog even rijkelijk overheen gesprendeld. Wat denk je? We wonnen de eerste prijs! Na de prijsuitreiking moesten we de boel schoonmaken. Onze leiding was zo slim geweest om afwasmiddel mee te nemen. Kon ze alleen nergens vinden. Bleek dat ons 'buisje olie' te zijn geweest. Er bleek dubbelgeconcentreerde Dreft in te zitten. Oeps. Wat een giller! Echt, je kon me wegdragen. Ik vergeet het nooit meer!"

Heb je nog vriendschappen uit die tijd?

"Nee, eigenlijk niet. Ik ben verhuisd en die vriendschappen zijn verwaterd. Zoals dat vaak gaat."

Zijn er vaardigheden die je bij Scouting geleerd hebt die je in je dagelijkse leven nog toepast?

"Ik gebruik mijn EHBO-vaardigheden nog wel, die houd ik ook goed bij. En touwnopen, dat kan ik ook nog. Ik heb op reis trouwens altijd een klein boekje bij me over hoe je overleeft in de wildernis. Dat is een kant van Scouting die me altijd heeft aangetrokken. Het geeft een

gevoel van vrijheid dat je niet afhankelijk bent van je mobiele telefoon wanneer je buiten bent. Maar ik heb vooral een hele leuke tijd gehad bij Scouting."

En in je werk als weervrouw?

"Nou, ik kan me niet herinneren een cursus wolkenlezen te hebben gehad ofzo. Maar je bent wel altijd buiten. Soms waren we enorm verzopen! Hoe zeiden ze dat ook alweer? Niet tegen, maar mét de natuur. Eigenlijk was het één grote natuurkunde- c.q. biologie- c.q. aardrijkskundes. Iets wat we nu waarschijnlijk ecologieles zouden noemen. Je leert omgaan met je omgeving. Ik leerde bijvoorbeeld alle boomsoorten te herkennen. Eerlijk gezegd ben ik die wel allemaal weer vergeten..."

Zaten of zitten je kinderen ook op Scouting?

"Nee, ik heb het wel geprobeerd, maar ze hebben het te druk met andere bezigheden. De oudste is wedstrijdzwemmer, de middelste is voetballanaat en de jongste danst en rijdt paard. En alles is op zaterdag... Vlakbij ons huis zien we wel vaak scouts die actief zijn. Dan denk ik met plezier terug aan mijn Scoutingtijd."

Helga van Leur

Weervrouw Helga van Leur maakt en presenteert al jaren de weerberichten van RTL. Daarnaast geeft ze lezingen en workshops over het weer, klimaat en duurzaamheid en gedrag. Regelmatig maakt ze stoere uitstapjes; van een wetenschappelijke expeditie in Spitsbergen en stormchases in de Verenigde Staten, tot aan meedoen met een ballroomdanswedstrijd op tv - en die winnen!