

VOOR JOU UITGELEZEN

TOVENARIJ BESTAAT

Wat een prachtig boek is *Wow! Ik kan toveren*. Het gaat over magische verschijnselen in de natuur. Over planten en dieren die dingen kunnen die alleen een tovenaars kan. Ze kunnen vuurwerk maken, licht geven, zich vermommen of zich zelfs onzichtbaar maken. In dit boek lees je over de verdwijnrucs



van de glasvlinder en de inktvis, over de basiliskhagedis die over water loopt, over lichtgevende kwalen en anemonen en over slangen, panters en roofvogels die dingen zien die wij niet zien. Laat je betoveren door dit magische boek vol boeiende weetjes en betoverende plaatjes.

Wow! Ik kan toveren – Mack – Clavis € 19,95

LEKKER KLIEDEREN!

Wie houdt er nu niet van kneden en kliederen! Uit *Kneed en Klieder* maakten wij de glitterklei. Super easy! Het afwegen



van de bloem en het afmeten van het water is best een precies klusje, maar daar kunnen je ouders vast bij helpen. Als je alles door elkaar mengt en flink kneedt en goed blijft kneden, dan ontstaat er uiteindelijk een

zacht, lekker kneedbaar goedje. Kleur- stofje en glitters erdoor kneden en klaar is je zelfgemaakte glitterklei! In *Kneed en Klieder* staan nog veel meer leuke kneed- en kliederrecepten. Wat dacht je van unicornslijm, chocoladeklei, wolkenverf of zandschuim? Uren kneed- en kliederplezier verzekerd met dit boekje. P.S. Vergeet niet oude kleren aan te trekken.

Kneed en Klieder – Babbe van Ginkel
Spectrum – € 12,50

SPEUREN MET VOS

Vos vraagt zich van alles af. Waarom word je van sommige liedjes blij en van andere verdrietig? En waarom is water nat? De andere vossen hebben geen antwoord op al zijn vragen, zij denken alleen maar aan eten. Wanneer een hertenschip de haven van vossenland in vaart, besluit Vos mee te gaan aan boord. Samen met zijn reisgenoten – drie herten en de familie Duif – gaat Vos op zoek naar de antwoorden op alle vragen die hij in zijn kop heeft. Een prachtig (voorlees) verhaal met schitterende prenten.



De reis van Vos – Dashka Slater & The Fan Brothers – Leopold – € 14,99

Knutseltip

ZEG MAAR DAG MET JE HANDJE!

Neem je afscheid van de bevers? Van je meester of je beste vriendin? Zwaai ze uit met een handje van papier. Zo blijf je altijd bij ze.

Keet Kleur helpt je het te maken.

Wat heb je nodig?

- Een vel stevig, mooi gekleurd papier
- Kleurpotloden en/of viltstiften
- Een schaar
- Een leuke foto van jezelf
- Lijm
- Eventueel leuke stickers
- Eventueel een stokje (satéstokje, ijsstokje, rietje) en plakband

Zo maak je het

Stap 1. Leg de hand waar je niet mee schrijft op het vel papier. Teken met een potlood in je andere hand de omtrek van je hand op het papier.

Stap 2. Plak je foto op de hand.

Stap 4. Schrijf je naam erop en een lief bericht.

Stap 5. Versier je hand zoals jij dat wilt. Met tekeningen, stickers of wat dan ook.

Stap 6. Knip de hand uit en plak eventueel met plakband een stokje achterop. Nu kun je echt zwaaien met je handje!

