

# Zo doen we dat

## Winter is here!

**Winter is finally here!** Daar moet je je goed op voorbereiden, of je nu Jon Snow heet of Sansa Stark. Zijn alle huizen benaderd om de voedselvoorraad aan te vullen, dan is het tijd voor je kleding. Maak een warme cape Game of Thrones-style en kom maar op met the Long Night!

Met de komst van de witte raaf is het zeker: *winter is here*. Zelfs in Higharden en King's Landing dwarrelt de sneeuw naar beneden. Geen fijn vooruitzicht. 'De langste winter duurde een hele generatie', vertelde Old Nan eens aan kleine Bran van Winterfell. 'De koningen vroren dood in hun kastelen, net als de herders in hun hutten. En moeders smoorde hun eigen baby's, liever dan ze van de honger om te laten komen. Hun tranen voelden ze bevriezen op hun wangen.' Ook deze winter belooft geen pretje te worden. Het wordt heel lang heel koud. Dat wordt preppen!

### Jurken vol verhalen

Een beetje Game of Thrones-fan weet dan al wat-ie aantrekt. Het leren harnas van Jon Snow waarschijnlijk, met die warme, wollen cape. Of de comfy vachties van Wildlings als Ygritte en Tormund Giantsbane. Of toch liever die prachtige wollen trouwjurk van Sansa Stark (ook al was het misschien wel de slechtste dag uit haar leven)...

Maar laten we eerst even wat beter kijken naar de schitterende kostuums van Game of Thrones. Let vooral eens goed op de jurken die de hoogegeboren dames dragen. Ieder kledingstuk barst van de verhalende details in prachtige



borduursels. Zo waren op de eerste bruidsjurk van Sansa haar familiewapens verwerkt: de direwolves van House Stark, de vissen van House Tully en een leeuw voor House Lannister, waarin ze trouwde. En de trouwjurk van Margaery was bedekt met rozen en gemeen prikkende doorns, gemaakt van leer en glas. En kijk ook eens naar het rijk gedecoreerde harnas van Jaime Lannister. Veel prutsriger dan dat van iedere andere vechtijas. Aan alles zie je dat hij een hooggeplaatst persoon is. Overal is over nagedacht, van de fladderige gewaden van de prostituees in King's Landing tot de bonte lappen van de Wildlings in het hoge noorden. Zelfs de simpele lompen waarin arme boeren lopen dragen bij aan de sfeer en geloofwaardigheid van de populaire serie.

### Functie voor fashion

De bedenker van al dit moois is Michele Clapton en ze heeft al menig Emmy Award op de schoorsteenmantel staan voor haar fantastische werk. En omdat er geen 'I' in team is geeft ze ook al die anderen credit; borduursters, metaalspecialisten, haarspecialisten en wapenspecialisten stonden haar bij om de prachtige kostuums te maken. Ze gaan daarin niet over een nacht ijs (*pun intended*), overal is, als

gezegd, heel goed over nagedacht. Zo dragen de mannen van de Night's Watch geen metalen harnassen, want dat is te duur voor ze en bovendien hartstikke onpraktisch in de barre koude; metaal houdt geen warmte vast en kan zelfs aan je huid vast blijven plakken! Alle kostuums van de Wildlings zijn gemaakt van ruwe, zware vachten en huiden. Meer is er natuurlijk ook niet voorhanden ten noorden van de Muur. Functionaliteit staat voorop, van mode is geen sprake. Ook is er geen duidelijk zichtbaar verschil in kleding tussen bijvoorbeeld leiders en 'gewone' mensen, en ook niet tussen mannen en vrouwen - The Free Folk doet niet aan hiërarchie. Wildlings uit kustgebieden, zoals Karsi, dragen schelpen en die uit de bergen zijn weer herkenbaar aan hun decoratieve beenderen, zoals de Lords of Bone.

Heb je je trouwens wel eens afgevraagd waarom de mannen van de Night's Watch geen hoeden of mutsen dragen? Je zou toch denken dat ze daar wel een beetje hoofdbedekking kunnen gebruiken. Vindt de kostuumontwerper ook, maar dan zou je niet kunnen zien wie wie is. Tja, het blijft tv.

### Maak je eigen Game of Thrones-hel-

Laat je inspireren door je Game of Thrones-helmen en ga zelf eens aan de slag met naald en draad. En bonijtes, veren, schelpen, touw, leer, wat je maar kunt vinden.

De sleutel tot het maken van een kick ass kostuum is een geloofwaardig verhaal. Verdiep je in je personage en dan rollen de ideeën er als vanzelf uit. Misschien voel je je meer aange-trokken tot de sexy-en-toch-stoere niemendal-leijes van de Sand Snakes of de ruige look van de Second Sons, maar het is winter. En winter-kleding moet in de eerste plaats warm zijn. Dat weten ze in het noorden, waar de mensen niet erg rijk zijn en gewoon bikkels, maar al te goed. Met een warme cape zonder tierelantijnen waan je je een echte King of Queen in the North. Maar hoe maak je 'm? Nou, zo:

- Allereerst heb je een zware **lap donkere stof** nodig, die je om je schouder kunt draperen. Bepaal de lengte van je cape: een lange cape is lekker warm en staat cool, een te lange cape wordt vies aan de onderkant en bovendien sta je er steeds op...

- Knip de stof in een grote halve cirkel. Aan de rechte kant, in het midden, knip je een kleine halve cirkel; dit is de uitsparing voor je hoofd.
- Bevestig vervolgens **2 leren banden** aan de stof, zodat je cape goed blijft zitten. Wel zo behaaglijk. Let op: de banden worden kruislings voor de borst gedragen. Met een **metalen gesp** kun je de banden vastmaken wanneer je de cape draagt.
- En dan komt je klapstuk. De mannen van de Night's Watch dragen... kledies van Ikea. Echt waar, opgeblecht door Michele Clapton *herself*. Sla vloetkeedje TEJN (€ 9,99) maar om je schouder en voor je het weet declameer je de gelofte:
- 'Night gathers, and now my watch begins... Knip je **nepvachtje** bij zodat-je op je cape past en bevestig hem eraan.
- En klaar ben je. (Tenzij je er nog een wolf op wil borduren.)
- En dan... draag je je cape naar de opkomst en speel je je favoriete scènes na! *The North remembers*.



## Schrijf je in voor Roverway 2018

Werk jij graag samen met andere roverscouts aan jezelf, de maatschappij en de toekomst? Tijdens Roverway 2018 ontdek je door het thema 'Opposites attract' hoe belangrijk tegenstellin-gen zijn om van de maatschappij een succes te maken. De opening vindt dan ook plaats op een toepasselijke plek waar deze twee tegenstellingen elkaar aantrekken: de zee, het land en 3.000 internationale roverscouts ontmoeten elkaar op 23 juli op het strand in Scheveningen.

Na de opening trek je het land in en ontdek je Nederland op een manier zoals jij ons land nog niet eerder gezien hebt. Ga je bijvoorbeeld kamperen op het dak in een stad of in vier dagen drie steden bezoeken? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden tijdens je zelfgekozen Path. Na het Path verzamel je edereen zich op Scoutinglandgoed Zeewolde waar het één groot internationaal feest wordt.

Het Nederlands Contingent biedt jou de mogelijkheid kennis te maken met roverscouts door heel Nederland en samen met hen dit fantastische avontuur aan te gaan! Schrijf je dus alvast in via [roverway.scouting.nl](http://roverway.scouting.nl).