

**VOOR JOU
UITGELEZEN**



WITTE HAAL IN BEELD

De witte haai staat bekend als het meest gewelddadige roofdier van de onderwaterwereld. De indrukwekkende grootbeeldfilm *Great White Shark* laat een andere kant zien van dit zeven meter grote beest.

Zijn kracht en schoonheid, zijn indrukwekkende omvang en efficiënte jachttechnieken zijn werkelijk



prachtig vastgelegd. Leefstijdsadvies is vanaf 6 jaar. Scouting Magazine adviseert ouders zelf een inschatting te maken of deze film geschikt is voor hun kind(eren). De kans dat je een echte witte haai tegenkomt op vakantie is gelukkig

niet zo groot, maar je kunt je zelf wel verkleden als haai en je ouders of broertje/zusje flink laten schrikken!

Maak een foto van jezelf in je zelfgemaakte haaienpak en stuur deze naar scouty@scouting.nl. De leukste en engste haaien maken kans op twee kaartjes voor *Great White Shark* in het Omniversum!

Great White Shark – tot oktober 2018 exclusief in Omniversum, Den Haag – www.omniversum.nl/films/great-white-shark/

243 NEDERLANDSE TOETJES EN ANDERE WEETJES

In *De Wortels Van Oranje* vind je geen saaie opsommingen van het Koningshuis, bezienswaardigheden en beroemde schilders. Maar wel het antwoord op vragen die niet zo erg bekend zijn. Ken jij bijvoorbeeld het verhaal van de dansende spionne? Of van de afgevoeren teen van Tinus? En wist jij dat Nederland ook

gevaarlijke vulkanen kent? En waarom steken we ons in het oranje op Koningsdag? Het antwoord op deze en nog tientallen andere vragen krijg je in dit

geweldig leuke geschiedboek over ons kleine kikkerlandje.

Een must-have voor alle nieuwsgierig aagjes van Nederland.



De Wortels Van Oranje – Marc ter Horst
€ 14,99

SIMPELE SMULGERECHTEN

Ken jij de kinderboekenserie over de zusjes Luna en Lotte en hun vader die het kinderrestaurant

Plaza Patatta runt? In deze boeken staan heel veel lekkere gerechten. En de leukste, gekste, smakelijkste

recepten zijn nu gebundeld in *Het Grote Fantastische Plaza Patatta Kinderkookboek*. Er staat precies in wat

je nodig hebt en hoe je het gerecht maakt. Klassiekers als appelflappen en pizza staan in het boek.

Maar ook verrukkelijke fruitsapjes, knapperige valentijnskoekjes en feestelijke kerstchips.

En als je toch bezig bent, probeer dan ook eens de discoballen, een kraakmevrouw of

maak je eigen verjaardagscake. En heb je lekker gekookt maak er dan een

mooie menukaart bij. Veel kijkplezier!

Het Grote Fantastische Plaza Patatta Kinderkookboek – Nanda Roep – € 14,99



DIT KAN IK BETER DAN M'N OUDERS!

Filosoferen

Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan

Net als Pippi Langkous kun je alles, ook als je het nog nooit hebt gedaan.

Hebben dieren ook gevoel? Is er verschil tussen jongens en meisjes? Kun je verliefd worden op een robot? Moelijke vragen, vind je niet? Het zijn filosofische vragen. Dat zijn vragen die je aan het denken zetten. Vergelijk deze vragen maar eens met de vraag 'Wat eten we vandaag?'. Of: 'Hoe laat moet ik op school zijn?' Of: 'Welke bus gaat er naar Purmerend?'



Dat zijn hele praktische vragen. Het antwoord is waarschijnlijk aardappelen met een gehaktballetje' ofzo. En 'half negen' en 'Bus 301'. Zodra je dat weet kunnen je hersens weer gaan slapen.

Hoe moet het dan, filosoferen?

Hieronder staan een paar filosofische vragen. Kies er een uit en ga erover nadenken. Dat kan alleen, met je vrienden of familie, maar ook tijdens de opkomst.

Filosoferen is vooral doorvragen. Neem nou de vraag: 'Hebben dieren ook gevoel?' Zou je dan niet willen weten of dat voor alle dieren geldt? Zou het uitmaken of het om een pissebed of een gorilla gaat? En wat bedoelen we met 'gevoel'? Dat ze pijn hebben als je ze een schop geeft? Of dat ze gekwetst zijn als je in hun gezicht zegt dat je vindt dat ze er raar uitzien? Kunnen honden verdrietig zijn?

Hoe zou je erachter kunnen komen of dat zo is? Zo kun je uren doorgaan en voor je het weet heb je de bus naar Purmerend gemist!

Waarom zou je een filosofische vraag stellen?

Het is belangrijk om te weten hoe laat je op school moet zijn, dus slim om te vragen als je dat niet weet. Maar waarom zou je filosoferen? Om wijzer te worden! Je leert er ook door denken, je gedachten goed uit te spreken en je in anderen te verplaatsen. En het is nog hartstikke leuk om te doen ook.



Is filosoferen moeilijk?

Het lastige van filosofische vragen is dat niemand het antwoord kent. Je moet het dus echt helemaal zelf verzinnen. Je kan niet even op internet zoeken hoe het zit. Dat is best ingewikkeld. Maar toch kan iedereen filosoferen!

Wat heb je nodig om te filosoferen?

Eigenlijk alleen maar je hersens. Die moeten op scherp staan. Als je zin hebt om er met iemand over te praten heb je je mond nodig, en als je iets wil opschrijven pen en papier. Filosoferen is dus niet duur!

Ben je er klaar voor?

Ga maar eens even heel hard nadenken over deze vragen. Veel succes!

- Hebben dieren ook gevoel?
- Is er verschil tussen jongens en meisjes?
- Kun je verliefd worden op een robot?
- Maakt het uit hoe iets heet?
- Kun je tegen jezelf liegen?
- Is het belangrijk om veel geld te verdienen?
- Wat is vriendschap?
- Wanneer moet je ophouden met helpen?
- Bestaan er slechte mensen?
- Waarom hebben we kleren aan?



Filosoferen met Oe

Oe is een echte denker. Filosoferen vindt ze geweldig! Als je tijdens de opkomst met haar wilt filosoferen, schrijf dan iedere vraag op een apart kaartje en schuud de kaartjes. Leg de kaartjes zo dat niemand kan lezen wat erop staat en laat Oe er een kaartje uit trekken. Daar gaan jullie met z'n allen over praten! Niet door elkaar praten hoor, iedereen komt aan de beurt. Luister goed naar wat iedereen zegt en probeer samen tot een antwoord te komen.

