



NACHT VAN DE WIJNKELDERS

IN DE ITALIAANSE PROVINCIE ZUID-TIROL LIGT DE STRADA DEL VINO. DE TALLOZE WIJNMAKERS DIE AAN DEZE 'WIJNWEG' LIGGEN STELLEN JAARLIJKS HUN KELDERS OPEN VOOR IEDEREEN DIE HOUDT VAN EEN GOED GLAS WIJN. EN DAT GAAT GEPAARD MET LEKKERE HAPJES, MUZIEK, GEZELLIGHEID EN VOORAL HEEL VEEL WIJNPROEVEN!

TEKST RENÉE SALOME | BEELD RENÉE SALOME + SÜDTIROL MARKETING KAG + SCHRECKBICHL/COLTERENZIO

Gezeten onder een kiwiplant nippen we aan een kruidige Grauburgunder. En aan een volle, fruitige Lagrein. Georg Mumelter, de maker van dit lekkers, schenkt ons nog eens in. Een Cabernet Sauvignon Riserva 2006, die er ook mag zijn. Terwijl we genieten van de

neer we Griesbauerhof verlaten zien we één van de koks in spe in de moestuin verse peterselie knippen. Een Zuid-Tiroler idylle ...

FINGERSPITZENGEFÜHL

Griesbauerhof is een van de dertig wijnbedrijven die geopend zijn tijdens de Nacht van de Wijnkelders, de feestelijke afsluiting van *Vino in Festa*, ook wel *Weinstrasse Wochen* genoemd. Die *Weinstrasse* ligt in de Italiaanse autonome provincie Südtirol, ook wel Alto Adige genoemd. Want alles gaat hier tweetalig. Hier regeren zo-

De lokale bevolking feest tot in de vroege ochtend

heerlijke wijn, van het schitterende uitzicht over de vruchtbare vallei en van de lekkere hapjes die door de oudste zoon van de wijnboer en zijn klasgenoten van de hotelschool worden gemaakt, vertellen Georg Mumelter en zijn vrouw Margareth over hun wijnen. We worden meegenomen naar de kelders van hun bedrijf, dat al vanaf 1785 in familiebezit is. Naderhand proeven we nóg enkele wijnen. Wan-

ZELF PROEVEN

Om de wijnen van Georg Mumelter te proeven zul je zelf de tocht naar Zuid-Tirol moeten maken. Dat hoeft niet voor de wijnen van Schreckbichl. Via onder meer WWW.VINOGUSTO.COM en WWW.BOSWIJN.NL zijn de wijnen van deze coöperatie verkrijgbaar. Ook de wijn van Graaf von Kuenburg is hier al ontdekt: WWW.FLORACTIVE.NL. En via WWW.CLUBWIJN.NL en WWW.GABRIELLESALVATORE.NL kun je die van Elena Walch bemachtigen.



wel Italiaanse zwier als Duits-Oostenrijkse *pünktlichkeit*. En dat is heel prettig. Het betekent onder andere dat de shuttlebussen die ons naar de verschillende wijnkelders brengen op tijd rijden. Op tijd! In Italië!

Na de romantiek van Griesbauerhof bezoeken we Colterenzio/Schreckbichl, een wijncoöperatie waar zich inmiddels 290 wijnboeren bij hebben aangesloten. Het contrast tussen de kleinschaligheid van Griesbauerhof en de enorme wijnfabriek Schreckbichl is groot. Maar dat neemt niet weg dat ook hier heerlijke wijnen worden gemaakt. De (internationaal) meest gewaardeerde is de Cabernet Sauvignon Lafóa. *Fingerspitzengefühl* voor wijnbouw en wijnbereiding deed deze prijswinnaar ontstaan, aldus Wolfgang Raifer, export manager en zoon van de baas. Tijdens de rondleiding die hij ons in de kelders geeft mogen we de kruidige Lafóa proeven. Hierna is het aangenaam vertoeven op de binnenplaats. Er wordt heerlijk gekookt en een strijkorkestje verzorgt de muzikale omlijsting. We gaan zitten en doen ons tegoed aan vitello

INHEEMSE DRUIVEN

Ruim 44% van de aangeplante druivenrassen in Zuid-Tirol bestaat uit de inheemse rassen gewürztraminer (6,8%), lagrein (7,7%) en schiava (30,8%).

Van de gewürztraminer wordt witte wijn gemaakt, met een kruidige geur en een heel karakteristieke, volle smaak. Met lychees, passiefruit, rozenblaadjes en andere bloemetjes. De wijn heeft meestal veel alcohol en past goed bij de Aziatische keuken.

De lagrein en schiava geven rode wijnen. De tanninerijke, fluwelige Lagrein heeft een robijnrode kleur en aroma's van bessen, kersen en viooltjes, met een hint van tabak en leer en een aanhoudende afdrank. Deze wijn combineert goed met wild, donker vlees en oude kazen. De lagrein wordt op zeer kleine schaal nu ook in Australië en Californië verbouwd.

De schiava (*vernatsch* in het Duits) is de meest geproduceerde druif in de regio. De wijn van deze druif is een allemansvriend. Ongecompliceerd, mild en fruitig, weinig tannines, vaak iets van amandel in de afdrank.

tonato en risotto. Wat drinken we daarbij? De Gewürztraminer Atisis Cornell. Rozenblaadjes, nootmuskaat, kaneel, rijpe sinaasappels en citroenmelisse. Mmmm.

TANGO DANSEN BIJ IL CONTE

Goed gevuld rijden we door naar het volgende wijngoed: Castell Sallegg. Het scheidt al als we arriveren. De charismatische Graaf Georg von Kuenburg (*'Taste the water, drink the wine'*) heet ons welkom in zijn 'kasteel'. Het is gelegen in het dorp met de langste naam van heel Ita-

Het is aangenaam intiem, gezeten op stapels wijndozen

lië: Caldaro sulla Strada del Vino. Op de binnenplaats is het gezellig en hangt een zweelende sfeer. Lange rijen tafels zijn gevuld met wijndrinkende gasten. Terwijl we wachten op de eerste klanken van de tango die vanavond gedanst zal worden, proeven we vast enkele wijnen. Castell Sallegg produceert naast de bekende wijnen zoals Chardonnay en Pinot Grigio ook meerdere van lokale druiven. De meest interessante daarvan is van de schiavakloon bischofsleiten. Deze druif groeit aan de oudste wijnstokken van Castell Sallegg. *Leiten* betekent 'berghelling'; de naam verwijst naar de wijngaarden die in het jaar 1000 in het bezit waren van de bisschop van Trento.

Verwacht hier overigens geen professionele tangodansers; het zijn duidelijk de plaatselijke stelletjes die hun relatie nieuw leven inblazen op de geïmproviseerde

GEORG MUMELTER
SCHENKT NOG
EENS BIJ

dansvloer. Maar het is wel aangenaam intiem, gezeten op stapels wijndozen!

ONDERGRONDS DOOLHOF

Nadat de Graaf ons heeft uitgezwaaid draven we het busje weer in. Lacherig en met wat verzwaarde oogleden, want het is een behoorlijke opgave de heerlijke wijnen consequent uit te spugen. Volgende halte: het wijngoed van Elena Walch. Deze dame was architect totdat ze trouwde met een wijnboer. Eén met heel veel land en een goede reputatie. Deze *jobswitch* legde haar geen windeieren: ze nam twee van de beste wijngaarden over en maakt sindsdien met veel succes de lekkerste wijnen. Recentelijk won haar 2008 Kalterersee Classico Superiore 'Castel Ringberg' de Südtiroler Vernatsch Cup 2009.

Het bezoek aan de wijnkelder van Walch is indrukwekkend. We krijgen een rondleiding van Armin Stahl, marketingmedewerker en zeer betrokken. Vooraf ontvangen we een wijnglas. Dit wordt al snel gevuld en we gaan er het labyrint dat wijnkelders heet mee door. Trap op, trap af, de ene deur door na de andere. We hebben geen idee meer waar we zijn (ja, ondergronds. En het is koud!). Armin vertelt ons dat een groot deel van de kelders in feite onder het dorp loopt. Dat dorp is Tramin/Termen, naamgever van de druif gewürztraminer. Of is het dorp naar de druif vernoemd? Men weet het niet, veel doet het er ook niet toe, maar een Gewürztraminer uit Tramin smaakt hier wel net iets beter, lijkt het.

In de kelders van de familie Walch staan ook de mooiste wijnvaten die we deze

nacht zien. Sommige zijn reusachtig, en vele zijn rijk geornamenteerd al naar gelang de gelegenheid. Zo kreeg familielid Arnold Walch (1907-1972) zijn eigen 'herdenkingsvat': *'Zur Freude geboren zum Weinherrn erkoren der Heimat verschworen zu früh uns verloren.'*

Ook na deze rondleiding is het weer proeven, proeven, proeven. Het is inmiddels pikkedonker en we besluiten de Nacht te laten voor wat-ie is. De volgende dag horen we dat de lokale bevolking gefeest heeft tot in de vroege ochtend. Dat wordt ons streven voor volgend jaar. Op 12 juni 2010 is er weer een Nacht van de Wijnkelders. Noteer hem vast in je agenda! ■

SPUGEN

Wil je net als wij veel proeven, en er geen kater aan overhouden? Dat wordt spugen! Bedenk dat twintig tot veertig glazen proeven gelijkstaat aan één glas drinken, afhankelijk van de grootte van de slok en de hoeveelheid die je uitspuugt. Het is heel gebruikelijk om wijn uit te spugen en overal staan spuugbakjes klaar. Voor het rijden hoeft het trouwens niet; de shuttlebussen brengen je overal naartoe.

WIJNLEERPAD

Als je er toch bent, dompel jezelf dan volledig onder in de Zuid-Tiroler wijn. Je kunt logeren bij een wijnboer; velen zijn aangesloten bij Roter Hahn. En wil je nou eindelijk écht weten hoe wijn wordt gemaakt? Bewandel het *Weinlehrpfad*. Tijdens de wandeling, die loopt van Kurtatsch/Cortaccio tot Entiklar, vertelt wijnboerin Margareth Orian alles over wijn, van rank tot glas. De wandeling (die best pittig is!) eindigt natuurlijk in een gelag bij Schlosskellerei Turmhof – een wijnkasteel in Efteling-stijl. Je kunt de wandeling ook op eigen gelegenheid maken.

WWW.ROTERRHAHN.IT | WWW.WEINLEHRPFAD.IT

Van mei tot en met september zijn er wijnfestivals. Kijk op WWW.SUEDTIROL.INFO voor de data en andere wijngerelateerde trippes in de regio.